

## Nöjd bilpoolskund: Katja Skaarud



**– Jag kommer från en cykelfamilj. Jag har tre syskon och under min uppväxt hade vi aldrig bil. Vi cyklade överallt. Kanske är det därför jag aldrig skaffat körkort?**

Katja bor med sin man Jörgen och deras två barn Hedda 6 år och Hannes 3 år i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Valet att flytta dit togs sedan familjen under en tid prövat på förortslivet.

– När Hedda var liten köpte vi för första gången en bil för vi tänkte att det var praktiskt, berättar Katja. Vi bodde i innerstan i en ganska liten lägenhet och kände snart att vi ville bo större. Dessutom hade vi ju bilen och det var svårt med parkeringsplatser. Så då hamnade vi i en villa med garage i Vällingby. Vi var nog lite styrda av hur alla andra gör – av hur saker ska vara i ett visst läge i livet. Väldigt många flyttar ju ut från stan när de får sitt första barn.

Så från att egentligen inte ha saknat bil överhuvudtaget, blev Katja och Jörgen snart mer och mer beroende av den. De började använda bilen mer eller mindre slentrianmässigt.

– Vi åkte bil överallt. Det var bekvämt, den stod ju utanför dörren. Det hände till och med

att vi stuvade in oss i bilen för att åka till korvkiosken – och då låg inte den kiosken särskilt långt bort! Vi hade blivit en "bil-familj" och jag vantrivdes ...

### Vi gjorde oss av med bilen

Katja och Jörgen bestämde sig för att flytta och hittade området Hammarby Sjöstad som då var under uppbyggnad. Det låg bra till i förhållande till stan och det fanns gott om kommunikationer. Ett stort skogsområde och en skidbacke låg alldeles i närheten.

– Här har vi fått det bästa från både förorts- och stadslivet. Vi bor i markplan så barnen kan springa ut och in som de vill. Och vi har en lägenhet som inte behöver fixas med hela tiden. Dessutom kunde vi göra oss av med bilen och istället gå med i områdets bilpool.

– Faktum är att de flesta av våra vänner här omkring har gjort detsamma. För oss som inte har något stort behov av bil är det suveränt. Det har aldrig varit några problem att få tag på en bil när man behöver och man slipper all kostsam service och liknande. Det är väldigt ekonomiskt när man använder bil så lite som vi gör.



– Den enda som saknar bilen är Hannes. Han älskar bilar och frågar ofta när vi ska köpa en ny. Hedda är tvärtom – hon är som jag – hon avskyr att åka bil. Däremot åker hon gärna både buss och tunnelbana hur långt som helst. De är verkligen två extremer!

På sommaren använder familjen bil lite oftare, framförallt till längre resor. Katjas pappa bor i Småland och dit åker de gärna med bil från bilpoolen. Är det fråga om längre sträckor och vistelser så hyr de istället bil från en hyrfirma.